

P04 Gijzenrooi open air

Er komt weer een hoop mooie muziek onze kant op. Hopen dat het weer meewerkt, maar hou de agenda vrij.

P10 Afscheid Jos van Dijk

Na jaren van inzet voor de veiligheid van wijk en straat draagt Jos het stokje over aan Jos. Hoe zit dat???

www.gijzenrooi.nl

Volg de website voor de laatste informatie over het al dan niet doorgaan van activiteiten.



HET

GIJZENROOISE

ZEGJE

Informatieblad van Bewonersvereniging Gijzenrooi

In dit nummer o.a.:

- P04 Gijzenrooi Open Air
- P05 3 generaties bloemen
- P08 Kaartje sturen
- P09 Dode vissen??
- P10 Afscheid van Jos van Dijk
- P12 Schrijfsters debuit
- P15 Dans mee in PandP
- P16 Gijsz aan de wandel
- P19 IVN wandelingen
- P20 Shared dining
- P21 Paaseieren
- P22 Lentetooi
- P24 De Dommel (4)
- P26 Winter2024

Voorwoord

Soms krijgen wij de vraag waarom we het Zegje niet digitaal aan alle bewoners van Gijzenrooi sturen. Daar hebben we een paar goede redenen voor denken we. In de eerste plaats denken wij dat we in onze wijk zeker bewoners hebben die geen gebruik maken van een laptop of tablet om post te lezen. En meer dan zeventienhonderd e-mailadressen verzamelen is niet gemakkelijk. Met een echte papieren versie bereiken we in elk geval ieder adres, we bezorgen ze overal. Niet alleen omdat we iedereen graag op de hoogte houden van wat er in onze wijk speelt, maar ook omdat het voor onze bezorgers heel gemakkelijk is om huis aan huis te bezorgen in plaats van met een overzicht van welk adres wel en welk adres niet. Dat scheelt veel werk: ten eerste bij het sorteren naar straat en daarna bij het bezorgen zelf. Het Zegje komt maar vier keer per jaar. Als je het echt niet wilt lezen of doorbladeren dan kan het inderdaad rechtstreeks bij het oud papier. Maar dat zouden wij wel jammer vinden.

Omdat we in Gijzenrooi vaak een evenement organiseren hebben we ook wel eens een andere manier nodig om onze bewoners te informeren. Dat doen we dan via Facebook (Vrienden van Gijzenrooi) of via de Klep App. En bij speciale gelegenheden maken we wel eens een flyer. En ja, onze vrijwilligers, of hun kinderen, helpen enthousiast bij het verspreiden. Juist omdat we het belangrijk vinden dat iedereen in onze wijk van deze activiteiten op de hoogte is maken we geen onderscheid bij de bezorging. Dus ook als er een nee-nee sticker op de brievenbus zit kunt u een enkele keer wel 'post' van de bewonersvereniging verwachten. Ik hoop echt dat iedereen daar begrip voor kan opbrengen.

Greetje Heijmans

Evenementenkalender 2024 (volg ook de website)

Wat?	Wanneer?	Waar?
Wandelen in Gijzenrooi	Iedere eerste zondag van de maand 10.00-12.00	Bushalte Bunderkensven
Ommetje Gijzenrooi korte wandeling	Vanaf 3 april, woensdag even weken om 19.00 uur	Bushalte Bunderkensven
Burendag	29 september	Buurtven

Agenda Gijzenrooi Open Air en MidzomerAvond

- 16 juni om 11.00 uur Vaderdagconcert door Muziekkorps Euphonia Zesgehuchten
- 22 juni 18.00 uur MidZomerAvond met Cirque Magnifique en Rob, Ria, Ronnie & de Zippers, jaren '60 pop
- 28 juni 20.00 uur Gijzenrooi Open Air met Hein Augustijn & Brabomundo Brabantse liedjes in een tropisch jasje
- 5 juli 20.00 uur Gijzenrooi Open Air met Liguster, muzikale kleinkunst
- 23 augustus 20.00 uur Gijzenrooi Open Air met Gipsy Mood, swingende gipsy-, wereld- en Balkanmuziek
- 30 augustus 20.00 uur Gijzenrooi Open Air met Jazzaphine, jazz, funk en pop
- 6 september 20.00 uur Gijzenrooi Open Air Tango de Barrio, gezongen tango's, milonga's en walsen
- 13 september 20.00 uur Gijzenrooi Open Air duo Jee&Vee, roots en Americana

Ook ná de vakantie nog eens vier Gijzenrooi Open Airs!

Vrijdag 23 augustus 20.00 uur Gipsy Mood



Tilborg (zang), Pierre Koolen (viool), Theo de Jong (gitaar), René Ziedses (klarinet) en Arno Strijbosch (contrabas).

Sommigen zagen deze groep tijdens een optreden bij Cultuur bij je Buur 2023. Daar wist de groep als 'reserve' voor een uitvallende band, iedereen enorm te verrassen. Gipsy Mood is een bonte verzameling rasmuzikanten, die iedere gelegenheid weet op te luisteren met sfeervolle wereldmuziek. Wat hen bindt is hun passie voor muziek met invloeden uit de Balkan. Ze weten met elkaar alweer 35 jaar de gevoelige snaar te raken met een mix van zigeunermuziek, wereldmuziek, klezmer, balkan, Hot club de France, swing en fado. De groep bestaat uit Linda van

Vrijdag 30 augustus 20.00 uur Jazzaphine

Jazzaphine, is een Eindhovense funk- en popgroep met een jazzy twist.

Zeven pop- en jazzmuzikanten uit Eindhoven en omstreken zochten lang naar het ideale evenwicht tussen de spanning van het avontuur en het feest der herkenning. Ze vonden elkaar in 2021 in de groep Jazzaphine.

Ze bouwden samen aan een repertoire van creatieve covers met een jazzy tint: herkenbaar en toch anders, met bijvoorbeeld funk à la James Brown, geïmproviseerde solo's, en pop van Stevie Wonder. Zangeres Petrie Claassen, de ritmesectie en twee fijne blazers zijn er klaar voor. Ze hopen u de laatste vrijdag van augustus te zien op het gezellige veld van Gijzenrooi Open Air.

Jazzaphine bestaat uit: Petri Claassen (zang), Jaap van Wershoven (drums), Giuseppe Grillo (bas), Anneke van Eeuwijk (toetsen), Bas Arts (trompet), Ivo Morn (trombone) en Gijzenrooier Marco van Steen (gitaar).



Vrijdag 6 september 20.00 uur Tango de Barrio

Tango de Barrio speelt instrumentale en gezongen tango's met een afwisselend en goed afgestemd programma van zowel traditionele als modernere tango's, milonga's en walsen. Het zijn dansbare tango's voor in de salon, maar ook luisterrepertoire voor concert.

Als deze groep optreedt, is de magie tussen muziek en publiek voelbaar: intiem uitdagend en hartverwarmend. Zangeres Conchita betreft het publiek actief bij de intense teksten van hartstocht,



tederheid, jaloezie en vergankelijkheid en dringt zo door tot alle harten. Tijdens een optreden van Tango de Barrio waan je je in het Buenos Aires van weleer...

Composities van Pugliese, di Sarli, Caminito van D'Arienzo, maar ook het Milonga del Angel van Piazzolla komen tot leven in de speelse en fantasierijke arrangementen van bandoneonist Pieter Thijssen.

Tango de Barrio bestaat uit Conchita Barbé Vicuna (zang), Birte Tichelaar (viool), Seniz Duru Koevoets (piano), Jacques van 't Ende (contrabas) en bandleider Pieter Thijssen (bandoneon).

Vrijdag 13 september 20.00 uur Jee&Vee

Het succesvolle singer-songwritersduo Jee & Vee is een graag geziene gast op grote en kleine podia de afgelopen 10 jaar. Deze muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld ruimschoots verdiend in diverse rockbands en ze brengen een programma met covers van roots- en americanamuziek. Songs van bekende en minder bekende singer-songwriters, blues-, en popmuzikanten. Denk aan nummers van Blaze Foley, Townes van Zandt, Rod McKuen, Guy Clark, John Prine, Gene Clark, JW Roy, Stephen Bruton en vele anderen. Maar ook spelen ze werk van bekendere artiesten als de Stones, Elvis, Creedence Clearwater Revival en de Eagles. Jee & Vee speelt roots muziek 'met een randje' en bestaat uit Eugene Jonkergouw (gitaar, mondharmonica en zang) en Ad Voets, (gitaar, zang en percussie).



Erik van Dijck

Doeslief

Dit jaar niet vlak voor Pasen de actie DOESLIEF maar twee weken later. Om iets meer ruimte in het programma van de bewonersvereniging te maken. Daarom geen narcisjes en blauwe druifjes maar andere kleurrijke plantjes.

Voor elk wat wils. Na een uurtje waren alle gratis plantjes (want een cadeautje van de bewonersvereniging) opgehaald en gebracht naar buurtgenoten die wel een opstekertje konden gebruiken.



Drie generaties bloemen

“Het is me met de paplepel ingegoten” zegt Niels Bouman. En dan heeft hij het over bloemen. Net als vader Henry vóór hem is hij min of meer de zaak ingerold. Wat begon met af en toe een handje helpen in de winkel, het leren maken van een boeketje en vooral het graag praatjes maken met klanten – dat kan hij erg goed-, is geworden tot wat Niels nu is: de opvolger van Henry. Hij is sinds afgelopen



januari de nieuwe, best wel trotse eigenaar van Bloemenhuis Bouman, de derde in rij. De eerste was Ditje, de oma van Niels die in 1957 na enige omzwervingen met haar bloemen op dit adres aan de Heezerweg neerstreek. Achter de toonbank hangt de foto van Ditje uit het beginjaar. ‘Het bloemenmeisje van Stratum’ zoals ze toen wel werd genoemd kijkt trots in de lens vanaf de vensterbank voor de winkel.

Met het ouder worden, en toen hij langer meeliep in de zaak, kreeg Niels meer en meer vernieuwende ideeën die hij graag wilde toepassen. Henry: “langzaam kwam zo het moment in zicht om het stokje door te geven. Steeds verdergaande ontwikkelingen op het gebied van webshop, bloemenabbonementen alsook je winkelbestellingen bij de veiling doen via de laptop zijn niet zo mijn stijl. Ik wil bloemen ruiken en zien en in mijn handen kunnen houden voor ik besluit. Niels kan dat inkopen op afstand prima. Hij voelt zich er vertrouwd mee en het scheelt ook nog eens ritjes naar de veiling in Aalsmeer. Dan is het ook goed dat de nieuwe generatie het overneemt.”

De sfeervolle inrichting van de winkel met, naast de bloemen, cadeauartikelen én een gezellige tafel mét krant (voor tijdens het wachten op je boekje) laten de hand van moeder Monique zien die haar ideeën als etaleuse hierin kwijt kan. De term ‘duurzaamheid’ valt. Hoe staat het

daarmee? “Het is een voortdurend aandachtspunt” zegt Niels. “We hebben de laatste jaren grote stappen gemaakt. Het rozen telen hier in Nederland bijvoorbeeld maakt zo goed als volledig gebruik van zonne-energie. En de bloemen die van ver weg komen hebben door de vele zuidelijke zonne-uren geen zonnepanelen nodig”. Bovendien, voegt hij eraan toe, ‘liften’ ze voor het transport mee met de vele vakantievluchten uit Zuid-Europa, er worden geen aparte vliegtuigen voor ingezet. “In onze eigen winkel maken we uiteraard ook gebruik van zonnepanelen (dertig stuks). En tenslotte gaan de bloemen met de klant mee in recyclebare verpakking.” Bouman is in het bezit van het MPS-A keurmerk, wat staat voor ‘Milieu Programma Sierteelt’. Het geeft aan hoe deelnemers scoren op allerlei aspecten van milieuvriendelijkheid (meer info: my-mps.com).

Wanneer ik aan Henry vraag of het bevalt, de nieuwe situatie met zijn zoon aan het roer, volgt er een grote lach op zijn gezicht. “Ik kan het goed loslaten, ben van meer dan zes dagen werken terug naar vier gegaan, en dat bevalt me prima”. Hij ziet de toekomst van Bloemenhuis Bouman, met zoon Niels aan het roer, met vertrouwen tegemoet. Wat dan weer een lach op het gezicht van Niels oplevert.

Paul de Meurichy



Jaaroverzicht criminaliteit Gijzenrooi 2023

Via onze wijkagent Viola Bliet kreeg ik weer een overzicht van de criminaliteit in Gijzenrooi. Ik heb deze gegevens vergeleken met de meldingen in de WhatsApp-groep Buurtpreventie Gijzenrooi. Dat leidt in een aantal gevallen tot andere inzichten.

- Het politiesysteem vermeldt in 2023 twee woninginbraken in Gijzenrooi. Dit blijkt te gaan over een poging tot inbraak in een woning aan het Gulbergsven in januari en diefstal van een fiets uit een garage aan het Wolfsven in april.
- In maart werd een auto gestolen aan het Diepmeerven en in augustus aan het Kraanven.
- In de nacht van 23 op 24 april werden van negen auto's aan het Diepmeerven, Lisven, Gulbergsven, Vlasven en Kraanven de buitenspiegels afgehaald. Duidelijk het werk van een bende, want ook in de naastgelegen wijk Putten was het die nacht raak.
- In september werd een auto van het Eijerven naar het Bunderkensven verplaatst en daar werd de katalysator er onderuit gehaald.
- Begin december werd er ingebroken in auto's aan het Wolfsven, Meerbergsven, Kanunnikensven en Lisven, waarbij het te doen was om elektronica en airbags.
- In februari werd een fiets gestolen op het Raatven en in mei twee op het Kanunnikensven.
- Ook waren er weer diverse vernielingen. In januari, februari en juli was sprake van vernieling aan een auto op het Meerbergsven. In februari werd een ruit ingegoooid op het Eijerven en in mei een ruit van een voordeur ingetrapt op het Schaapsloopven. Verder waren er in september en november niet nader omschreven vernielingen op het Schaapsloopven en het Diepmeerven.
- Ten slotte het vuurwerk. Het afgelopen jaar werd in de wijk steen en been geklaagd over het steeds harder knallende vuurwerk. "Het lijken wel bommen" hoorde je vaak zeggen. Je zou dus veronderstellen dat er vaak aangifte is gedaan bij de politie, maar niets is minder waar. Er was slechts één melding van overlast door vuurwerk op 28 december op het Vlasven.

Jos van Dijk



Kaartje sturen

Een vriendin die ik al jaren kende was jarig. Geweest. Gisteren.

Een felicitatie appje sturen, was ik helemaal vergeten. Terwijl het zo gemakkelijk is, zo'n appje. Het kost nauwelijks tijd, en je hoeft er niet voor de deur uit: je 'stopt' het gewoon in de digitale brievenbus. Een beetje onpersoonlijk is het wel. Om zo'n berichtje dan een beetje persoonlijker te maken kun je je beste wensen versieren met een lachend gezichtje, bloemetjes of feestslingers, dat soort dingen. Ook, of vooral, om te laten zien dat je warme gevoelens hebt voor de jarige, dat je er echt wel je best op hebt gedaan, al is het dan maar een appje. Maar dan nog knaagt het bij mij een beetje, feliciteren op die manier. Ik was dus te laat, slechts een dag, maar toch.



We zien elkaar zelden want ze woont in Verwegistan. Om het 'lijntje' vast te houden sturen we elkaar berichtjes, hoofdzakelijk met verjaardagen. Veel is het niet, dat geef ik toe. Het zat me dus dwars dat ik dat éne appje ook nog vergeten was. Wat nu?

De meest elegante oplossing leek me een kaartje, ik ging haar een 'ouderwets' kaartje sturen. Die komen met de post van tegenwoordig nog wel eens later aan, dus dan klopte het wel. Een kaartje sturen was vóór het digitale tijdperk heel gewoon, de tijd van pen en papier. Dat zouden we nu heel wat werk vinden: met vul-of balpen, leesbaar schrijven, geen tekstcorrectie, brief in envelop, juiste postzegel erop, naar de brievenbus. En dan geduldig wachten of er een antwoord kwam, dat kon soms wel weken duren. Heel gewoon. Nee, we hoefden toen nog niet modieus te onthaasten, dat werd voor ons gedaan. Het ging gewoon niet sneller. Punt. Nu krijg je al gauw een snibbige herinnering als je de dag na een appje nog niet geantwoord hebt.

Ik koos een mooie retrokaart met 'Groeten uit Eindhoven' en deed hem netjes voor vijf uur op de bus, ook dat hoort bij vroeger.

En raadt eens wat?

Een week later (ja slechts een wéék) viel er een prachtige net-zo-retro kaart bij mij op de mat met 'Groeten uit Lahringen' (de liefhebber weet waar dat is).

Leuk, post krijgen, veel leuker dan een appje.



Tauros

Dode vissen in onze sloten?



Begin mei verschijnt er op onze Gijzenrooise kleppapp een verontrustend berichtje. Er drijven veel dode vissen in de sloot bij het Bunderkensven, dicht bij het kleine gemaal schuin achter het appartementengebouw aan het eind van het Kanunnikensven. Als ik het berichtje zie bel ik even naar de mevrouw die het bericht geplaatst heeft en besluit ik om even persoonlijk te gaan kijken. En eventueel een melding te doen via de BuitenBeterApp. Die suggestie doet ook Dunja. Terwijl ik in de sloot sta te kijken en de dode vissen probeer te tellen, ik zie er zeker een stuk of twintig, komt een buurman van het Eendenvan aangewandeld. Samen kijken we of er dichterbij het gemaal wat bijzonders te zien is. Ik was in de veronderstelling dat de vissen vanaf die kant komen aandrijven maar buurman Tom is stellig: “de vissen komen van de vijvers bij de bushalte/bokkentuin en zwemmen tegen de stroom in”.

Normaal zie je die niet of nauwelijks maar nu liggen ze met hun zilverkleurige buikjes naar boven. Intussen heeft Mariëlle iets opgezocht over een mogelijke oorzaak van dode vissen in sloten en zij bericht op onze app: “na hevige regen vindt soms overstort van rioolwater op het oppervlaktewater plaats”. En daar kunnen vissen dan weer niet tegen. Misschien is dat wel wat er hier gebeurd is. Het heeft per slot van rekening onlangs weer heel erg veel geregend.

Ik ben alweer thuis als ik het laatste berichtje zie: de zoon van Tom studeert Eco & Wildlife en hij heeft even rondgekeken. Hij meldt dat het allemaal karpers en goudvissen zijn die normaal gesproken niet in deze sloot voorkomen maar in de grote vijver blijven. Waarschijnlijk heeft iemand deze vissen net achter de pomp uitgezet of gedumpt. Als ze levend zijn uitgezet kunnen ze niet tegen de plotselinge verandering van watersamenstelling en gaan ze in een mum van tijd dood. Als het water verontreinigd zou zijn zouden er ook salamanders en kikkers in drijven. Dat lijkt niet het geval te zijn.

Dit vind ik nu zo mooi van onze wijk: iemand signaleert iets ongebruikelijks, anderen kijken ernaar, zoeken samen naar een verklaring of een oplossing. De wijk, Gijzenrooi, dat zijn wij. Samen moeten we ervoor zorgen.

Greetje Heijmans

Nagekomen berichtje: na de melding op de Buiten Beter App reageert de gemeente heel snel. De volgende dag al zijn de dode vissen uit de sloot gehaald. Ik krijg er een fotootje van als bewijs.



Jos van Dijk, het gezicht van Buurtpreventie, stopt

Op het moment dat u dit leest, heeft hij het stokje al doorgegeven...

Op 1 mei stopte hij met zijn functie als buurtpreventiecoördinator en -loper.

Sinds 2014 'liep' Jos als buurtprevent. En sinds 2016 was hij coördinator, die onder andere zorgde voor:

- coördinatie van 'het lopen'
- contact met politie, de afdeling Handhaving van de gemeente, de gebiedscoördinator en de Bewonersvereniging Gijzenrooi
- contact met de stedelijk coördinator buurtpreventie van de gemeente
- aanmelden van nieuwe lopers en aanvragen van pasjes
- verzorgen van communicatie naar de wijk (Zegje, Facebook)
- medebeheerder van de WhatsApp groep Buurtpreventie.

Hij heeft steeds veel moeite gedaan om nieuwe lopers te werven in de wijk. In de goede tijd waren er dertig, nu zijn er drieëntwintig. Hij vond en vindt het dankbaar werk, dat lopen. Je loopt samen en let op. Mensen zien je met je gele hesje en zeggen 'fijn dat jullie dat doen'.

Bijzonder vond hij de halfjaarlijkse bijeenkomsten bij hem thuis met wijkagent, boa, bewonersvereniging en gebiedscoördinator over 'wat speelt er allemaal in de wijk'.

En twee keer op een vrijdag dat hij met Albert liep, waren ze getuige van respectievelijk een wilde achtervolging in de wijk van een politiemotor die achter een automobilist aanzat én koeien op het Bunderkensven. Hij schreef erover in het Zegje.

Jos spreekt met veel waardering over Wiefse Coebergh, die hem gedurende vele jaren met raad en daad terzijde stond.

Hij valt niet in een gat: binnenkort vieren De Roostenzangers hun 100-jarig bestaan; Jos is secretaris in het bestuur én hij zingt er al bijna zestig jaar! Verder wil hij meer met zijn vrouw Wil ondernemen.

Jos (!) van Gastel heeft het stokje van hem overgenomen; fijn dat er een opvolger is!

Hierna vertelt buurtprevent Truus van Vessem haar verhaal over de periode met Jos van Dijk.

Marijke Cornelissen

Afscheid van onze coördinator Buurtpreventie

Mijn naam is Truus van Vessem en vanaf het prille begin ben ik Buurtprevent.

Niet dat je dat toen zomaar was. Een cursus van de gemeente bracht de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor deze taak aan. Zelfs een diploma hoorde erbij.

De start van Buurtpreventie Gijzenrooi was indertijd (ik denk 1997) na een zeer informatieve avond in Schuttersbosch waar zelfs een ex-inbreker ons op een zeer leuke, maar ook beeldende wijze informeerde. Opeens keken we heel anders naar ons eigen huis, naar onze eigen wijk en vooral naar de verschillende objecten die het een inbreker wel heel gemakkelijk maakten om binnen te sluipen.

Enfin, Buurtpreventie Gijzenrooi was geboren en de éérste coördinator was Johàn Blaazer. Enige jaren later opgevolgd door Jos van Dijk.

Buurtprevent in Gijzenrooi is een plezierig vrijwilligersbaantje. Je kunt via de site zelf bepalen wanneer en met wie je een uurtje door de wijk wandelt. Want je bent altijd met z'n tweeën. Het allerbelangrijkste van Buurtpreventie is de signaalfunctie die er van die twee mensen met hun gele hesjes uitgaat. Mensen die iets kwaads in de zin hebben signaleren dat er Buurtpreventen rondlopen en dat maakt toch wel verschil. Juist omdat er op heel verschillende momenten gelopen wordt zowel overdag als 's avonds en zelfs enkele jaren geleden in de nachtelijke uren.

Buurtpreventie wordt door de wijkbewoners gewaardeerd, dat merk je aan de positieve reacties die je krijgt onderweg. In al die jaren ben ik zelf nooit spectaculaire dingen tegengekomen, of het moest die keer zijn toen we 's zomers een vrijstaande villa wel heel uitnodigend met alle deuren open aantroffen terwijl er werkelijk niemand thuis was. Fietsen die niet op slot staan en een



enkele auto met de ramen open zijn regelmatig punten van aandacht. Kliko's die dagen later nog aan de straat staan zijn natuurlijk ook een uitnodiging voor mogelijke inbrekers.

Ongeveer twee jaar geleden was er sprake van een nachtelijke insluiper. Toen hebben verschillende buurtpreventen o.a. Frans Beks en Wiefse Coebergh een rooster opgesteld en in de nachtelijke uurtjes met succes de insluiper betrapt. Zo zie je maar weer hoe nuttig Buurtpreventie is.

Enkele jaren geleden ben ik samen met Jos naar een informatieavond geweest van de gemeente en de politie waar alle Buurtpreventiegroepen van Eindhoven vertegenwoordigd waren. Toen kwamen Jos en ik er wel achter dat wij in Gijzenrooi niet alleen in een mooie wijk wonen, maar ook wel in

een heel veilige wijk. En dat aspect is toch mede te danken aan die mensen die met een geel hesje regelmatig door de wijk lopen. We zijn nu met 23 lopers; eigenlijk zou dat het dubbele mogen zijn. Het zou dan ook fijn zijn als meer mensen zich realiseren dat de veilige woonomgeving die Gijzenrooi is mede te danken is aan Buurtpreventie. Daarom een oproep aan de bewoners van Gijzenrooi om zich aan te melden voor deze plezierige, maar ook nuttige taak. Je leert de buurt beter kennen, ondertussen voer je leuke gesprekken over van alles en nog wat. En natuurlijk geef je je ogen de kost. Jos van Dijk heeft in al die jaren dat hij coördinator was, zijn taak zeer serieus genomen. Hij informeerde ons, schreef

informatieve stukjes in het Zegje en bracht jaarlijks de attentie die de gemeente aan alle Buurtpreventen geeft persoonlijk rond. Zijn grootste uitdaging was mijns inziens wel om voldoende lopers in Gijzenrooi te enthousiasmeren.

Dinsdag 23 april zijn we met een delegatie van Buurtpreventen naar Jos gegaan om hem een attentie aan te bieden. Het was een leuke verrassing voor hem en dat is te zien op de foto.

Jos van Dijk, hartelijk dank voor jouw inzet.

Jos van Gastel, veel succes als nieuwe coördinator van Buurtpreventie.

Truus van Vessem

Ouderen: zorg en wonen

Aan alle kanten worden wij ouderen ervan doordrongen dat er straks niet genoeg zorg voor ons is. En dat we zelf maar voor een goed 'vangnet' moeten zorgen. Kleiner wonen is ook al niet makkelijk.

En als je nú zorg nodig hebt, waar kun je dan precies terecht?

Wij gaan op zoek naar iemand die ons op deze punten wijzer kan maken, bijvoorbeeld tijdens een informatieavond. U hoort van ons!

Marijke Cornelissen



Debuut voor Gijzenrooise schrijfster

Denise Snoeijen is remedial teacher, pedagoog en gezondheidswetenschapper. In 2022 realiseerde zij haar droom om leerlingen te helpen rondom taal en rekenen in haar eigen Remedial Teaching Praktijk Studiehart in Gijzenrooi. Nu brengt ze haar volgende droom in vervulling met het schrijven van 'Het land van Driehoek en Vierkant.' Een prentenboek vol leermogelijkheden.



Het idee

Het begint vaak met een woord, zin of beeld hoe zij tot een verhaal komt. Vervolgens beginnen de ideeën te stromen. Dit schrijft ze dan op kladpapier. Het hele verhaal komt eerst op papier voordat er een computer aan te pas komt. Wanneer het verhaal getypt is is het klaar ter beoordeling door een uitgeverij. Denise koos voor uitgeverij Boekscout die veel ervaring heeft met debuterende schrijvers. De uitgeverij is lovend over het verhaal en vraagt om een definitief manuscript en illustraties.

Het verhaal



Het verhaal gaat over Driehoek en Vierkant. Zij leven in een land waar alles uit driehoeken en vierkanten bestaat. Op een dag komt opeens een vreemde vorm het land binnenrollen...

Het prentenboek is geschreven voor drie- tot vijfjarige kinderen. Ze leren over basisvormen (zoals een driehoek en vierkant) en over basisemoties (blij, bang, boos en bedroefd). De vormen die in het boek voorbijkomen leren uiteindelijk samen te werken, en door samen te werken krijg je vaak betere resultaten. Zo leerde Denise dat ook zelf...

De illustraties

“Hoe moeilijk kan het zijn om een driehoek en vierkant te tekenen?” dacht Denise. Ze begon tekeningen te maken, maar op elke tekening die ze maakte had ze wel iets aan te merken. Het stroomde niet zoals bij het verhaal dat ze schreef. Na nog een aantal pogingen, besloot ze om het uit handen te geven. Dat bleek een hele goede beslissing te zijn geweest toen ze in contact kwam met de dames van Bonte Raaf. Ideeën over de illustraties vlogen heen en weer en het begon weer te stromen. Elise Rave en Chantal Biljard hebben de illustraties van dit kleurrijke prentenboek verzorgd. In 2015 richtten zij het ontwerp- en illustratiebureau Bonte Raaf op. Kinderboekillustraties, portretillustraties, kleurplaten, plantbare kaarten... zij zetten hun creativiteit op vele manieren in (zie www.bonteraaf.nl). Voor dit prentenboek maakten zij rustige, kleurrijke en eenvoudige illustraties. Strakke geometrische vormen hebben een warme en vriendelijke uitstraling gekregen. Ze gaven het boek een speelse indeling en illustraties die uitnodigen tot interactie.



De uitgeverij

Het definitieve manuscript met illustraties werd naar de uitgeverij verstuurd. Een team dat bestaat uit leeswonders, taaltijgers, boekenwurmen en lettervreterers zorgde verder dat een kwalitatief en duurzaam boek tot stand kwam. Boekscout werkt met Printing on Demand: het boek wordt pas gedrukt wanneer het is besteld. Door deze duurzame keuze ligt de prijs van het boek iets hoger en is er een langere verzendtijd. Ook is gekozen voor een papiersoort waar een speciale gladde afwerklaag overheen zit, speciaal voor de jonge lezer.

Het boek

Eenmaal klaar bij de drukker werd de eerste proefdruk naar Denise opgestuurd. Hierin kon ze nog een laatste keer controleren of het verhaal en de illustraties klopten en goed uitkwamen. De verschijningsdatum van het boek is 17 mei geworden. Sindsdien is het boek te bestellen op www.boekscout.nl voor €22,50. Op www.studiehart.nl staan diverse gratis kopieerbladen om op een leuke manier verder te leren met de vormvriendjes.

Boek persoonlijk ontvangen?

Woon jij in Gijzenrooi en wil je graag het boek bij Denise bestellen en persoonlijk ontvangen (eventueel gesigneerd), stuur dan een mailtje naar info@studiehart.nl.

Veel lees- en leerplezier!

Gezellig, zo'n opschoondag

Op 23 maart is het landelijk 'Opschoondag'. Ik besluit om alle mensen die in Gijzenrooi een straat hebben geadopteerd uit te nodigen om mee te doen. Eerst bij mij een kopje koffie met iets lekkers en daarna de wijk in. Bijna twintig mensen reageren. Sommigen hebben die zaterdagochtend iets anders afgesproken. Albert laat weten dat hij donderdagmiddag zijn rondje loopt zodat zaterdag bij zijn straat alles oké is. Mariëtta laat weten dat ze 'opschoont' bij de hardloopclub van haar man, Quirine moet voor haar werk een presentatie geven aan zwangere vrouwen. En Wilma heeft een gebroken middenvoetsbeentje, zij loopt op krukken. Maar er blijven genoeg enthousiaste mensen over.

Om tien uur komen ze binnen, warm aangekleed want er waait een koude wind. Bij de voordeur worden de schoenen nog even afgeborsteld want ze willen mij geen extra werk bezorgen. Natuurlijk zijn er mensen bij die elkaar al kennen van andere activiteiten in de wijk, maar er zijn ook weer nieuwe mensen. Ans en Netty komen erachter dat Simone in hun straat komt wonen, Richt en Minou wonen bij elkaar in de buurt, kennen elkaar wel van gezicht. Het wordt een vrolijk half uurtje. Enthousiast worden



ervaringen uitgewisseld over de verschillende soorten prikkers of knijpers. En hoe handig of onhandig ze zijn. Meestal nemen ze zelf een kleinere plastic zak mee, vol is vol: anders moet je te veel sjouwen voordat je het zwerfvuil in je eigen grijze



kliko kunt gooien. Minou neemt voor haar zontje Oliver het kinderexemplaar mee. En namens de organisatie van de landelijke dag krijgt iedereen een felgroene plastic afvalzak en een paar bijpassende handschoenen.

Net als we weer allemaal naar buiten gaan krijgen we de eerste regenbui op ons hoofd, maar we laten ons niet afschrikken. Zelfs niet door de enorme hagelbui die een half uurtje later op ons neerkomt. Na ruim een uur komen de eerste foto's bij mij binnen over de vangst: Nelly meldt dat zij 3,5 kilo opraapte, Marlies heeft een zak vol met plastic flesjes, lege pakjes van sigaretten, snoepverpakkingen, Alda heeft veel lege drankflessen en Simone vindt zelfs een grote cilinder van lachgas. Wat moeten we daarmee? We kunnen die niet zomaar bij een afvalbak neerzetten, in de grijze kliko mag ook niet vanwege het ontploffingsgevaar als de cilinder in de grote vuilniswagen komt. Ik zet het ding op de foto en geef het door via de Buiten Beter App. Ik hoop dat iemand van de gemeente de zware bus maandag bij mij op komt halen. (En ja hoor, er wordt meteen gereageerd op mijn melding en de cilinder wordt snel opgehaald).

Na anderhalf uur is iedereen weer thuis. En in de berichtjes die ze me sturen lees ik dat ze het vooral gezellig en nuttig vonden. Voor herhaling vatbaar.

Greetje Heijmans

Dans mee in Pand P

Hoe krijgen we de ouderen uit Stratum naar Pand P?

Theatermaker Michèle Rijzewijk van Mies-en-Scène vroeg het aan de Stratum Oma's, een groep oma's uit de wijk die meededen aan de gelijknamige voorstelling in 2015. Het antwoord: een ouderwetse dansmiddag. Zoals vroeger. Met allerlei soorten muziek: van Frank Sinatra tot de foxtrot. Als er maar op gedanst kan worden.

Mies-en-Scène, Vitalis Wilgenhof & Pand P organiseren:

- Dans mee in Pand P
- Op: Zondag 23 juni
- Vanaf: 14.30
- In: Het café van Pand P, Leenderweg 65 Eindhoven
- Met: live-muziek
- Entree: Gratis

En hoewel de muziek misschien van vroeger is, zijn alle leeftijden uiteraard welkom. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Michèle Rijzewijk van Mies-en-Scène miesenscene@gmail.com

vitalis  **wilgenhof**
ruimte voor een eigen leven



Woordwandeling

Tijdens één van mijn min of meer dagelijkse wandelingen in en om onze wijk viel mij een klein verkeersbord op, beste wijkgenoten, met een waarschuwing erop. Het staat er al een hele tijd, maar die middag 'zag' ik het, als u begrijpt wat ik bedoel. En op het moment dat ik dat bord gewaar werd, ontwaakte meteen mijn talige kant. Die sprak verheugd: 'Ha, een anachronisme!' En met dat ik mijn wandeling vervolgde begonnen zich in mijn hoofd meteen allerlei taal-associaties en woordspelletjes met dat woord te vormen. Mijn ommetje van die middag werd daarmee dus een woordwandeling.

Laat me, voor wie dat op prijs stelt, eerst dat woord even toelichten, 'anachronisme'. De Online Van Dale geeft er twee betekenissen voor, die onderling verwant zijn: 'Fout tegen de tijdrekening' en 'Iets wat niet (meer) in de eigen tijd past'. De Nederlandse taal kent het woord al lang. In een woordenboek uit 1734 staat het reeds vermeld, als 'eene dwaling in de Tydrekenkunde'.

De stam van het woord voert terug op het oud-Griekse woord voor tijd, chronos. En daarmee weer op de Grieks mythologische god, met de verwante naam. 'Kronos' (Κρόνος). Voor de oude Grieken zijn die god en hun woord voor tijd geleidelijk aan steeds meer vermengd geraakt. Over die godheid Kronos is van alles te vertellen, maar voor mijn stukje van deze keer is het met name het vermelden waard dat hij, na een lange reis door de geschiedenis, in 'het Westen' uiteindelijk gestalte kreeg als 'Vadertje Tijd', compleet met zandloper en zeis.

We vinden dat oud-Griekse woord 'chronos' nog steeds terug in allerlei hedendaagse woorden en samentrekkingen. In 'chronologisch', bijvoorbeeld: in volgorde van tijd. In 'synchroon' ook. Letterlijk: 'samen-tijd', oftewel gelijktijdig. We zien het terug in 'kroniek', een boek waarin historische gebeurtenissen in volgorde van tijd worden verhaald. In de sportwereld is de stopwatch van groot belang, maar nog niet zo lang geleden noemden we dat ding 'een chronometer'.

Terug naar het verkeersbord. Het waarschuwt de argeloze fietser of voetganger die vanaf Riel rechtsaf onze wijk in slaat, richting Bunderkersven, dat er bij vorst kans is op gladheid. En juist daar

moest ik dus om lachen. Het is juni, voor de weerkundigen is de zomer al begonnen, en ik krijg een waarschuwing voor gladheid. Is het bord daarmee onjuist? Volstrekt niet! Het heeft volkomen gelijk: bij vorst is er kans op gladheid. Alleen in de zomer is de kans daarop nihil. En daarmee is die waarschuwing dus inderdaad een anachronisme. Hij past (op het moment) niet in de tijd. Maar hij 'kan' in principe nog steeds wel.

En dat geldt dan weer bepaald niet voor ieder anachronisme. Om een voorbeeld te noemen: het was nog tijdens de generatie van mijn ouders dat er reclame werd gemaakt voor sigaretten, die werden aangeraden door artsen. Wel, daar kom je nu in de verste verte niet meer mee weg!!

Wijkgenoten, op het gevaar af dat ik me wat het weer betreft nu een beetje op glad ijs begeef: ik wens je een heel mooie en zonnige zomer toe.

Gijsz

Word Walk

During one of my more or less daily walks in and around our neighborhood, I noticed a small road sign, dear neighbors, with a warning on it. It has been there for a long time, but that afternoon I 'saw' it, if you get my point. And the moment I became aware of that sign, my linguistic side immediately awoke. It spoke joyfully, "Ha, an anachronism"! And as I continued my walk, all sorts of language associations and word games with that concept immediately began to form in my mind. My stroll that afternoon thus became a word walk.

For those who appreciate it, let me first explain that word, 'anachronism'. The online dictionary gives several meanings for it, which are interrelated. Among others: "A person, event, object or custom that is incongruent to the current time". The word has been along for quite some time. In Dutch it was already mentioned in a dictionary of 1734, as 'an error in the arithmetics of time'.

The root of the word goes back to the ancient Greek word for time, 'chronos'. And thus in turn to

the Greek mythological god, with the related name 'Kronos' (Κρόνος). For the ancient Greeks, that god and their word for time gradually became more and more intermingled. There is much to tell about that deity Kronos, but for my piece of today it is particularly worth noting that, after a long journey through history, he finally took shape in the West as "Father Time," complete with hourglass and scythe.

We still find that ancient Greek word 'chronos' in all sorts of contemporary words. In 'chronological,' for example: in order of time. In 'synchronous,' too. Literally: 'together-time,' or simultaneous. We see it in 'chronicle,' a book in which historical events are recounted in order of time. In sports, the stopwatch is of great importance, but not so long ago we would call it a chronometer.

Back to the road sign. It warns the unsuspecting cyclist or pedestrian who turns right from Riel into our neighborhood, towards the Bunderkensven, that there is a chance of slipperiness when there is frost. And that made me laugh. It is June, for the meteorologists summer has already begun, and I get a warning about slipperiness. Does that make the sign incorrect? Not at all! It is absolutely right: there is a chance of slipperiness when there is frost. Only in summer there is no such chance for frost whatsoever. And thus, that warning is indeed an anachronism. It does not (at the moment) fit the time in which I spotted it. But it still "can" in principle.

And then again, that is by no means true of every anachronism. To take an example, it was still during my parents' generation that there were advertisements in which cigarettes were recommended by doctors. Well, you can't get away with that now. Not at all!

Neighbors, at the risk of stepping on a slippery slope, as far as the weather is concerned: I wish you a beautiful and sunny summer.

Gijsz



Seniorenwandelingen bij IVN Geldrop in kasteelpark

Wandelingen van een uur in het kasteelpark, speciaal voor senioren: het is een nieuwe activiteit van IVN Geldrop. Vier keer per jaar, op de donderdag in de week van de seizoenswisseling, van 14 tot 15 uur. De zomerwandeling vindt plaats op 20 juni. Startpunt is natuurinformatiecentrum De Paardestal tegenover het kasteel. Deelname is gratis. Na afloop is er gelegenheid om op eigen kosten samen wat te gaan drinken.



Kort en goed

Nu het aantal senioren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo toeneemt, wil IVN Geldrop een activiteit speciaal voor deze groep in het jaarprogramma opnemen. Voor veel senioren zijn de drie uur durende landschapswandelingen in de regio fysiek een te grote uitdaging. De seniorenwandelingen daarentegen vinden dicht bij huis plaats, duren ongeveer een uur, en gaan over met een rollator goed begaanbare paden. Wie het gezellig vindt kan (op eigen kosten) na afloop meegaan voor een drankje, want ook sociale ontmoetingen zijn een doel.

'De Vier Jaargetijden'

De wandeling 'de Zomer' maakt onderdeel uit van de cyclus 'De Vier Jaargetijden'. Steeds wordt in eenzelfde omgeving gewandeld. Hierdoor zijn de veranderingen van de natuur die gepaard gaan met de wisseling van de seizoenen goed te bewonderen. IVN natuurgidsen begeleiden de senioren door het park en vertellen onderweg bijzonderheden over de daar voorkomende levensvormen. De aandacht zal zeker uitgaan naar bomen en planten, maar bijvoorbeeld tijdens de herfst ook naar paddenstoelen en tijdens de lente naar stinzen.

Nu, aan het begin van de zomer, ligt het park erbij in volle pracht en zijn ook de herstelwerkzaamheden die het afgelopen jaar plaatsvonden goed zichtbaar. Raadpleeg de website van IVN Geldrop om te zien of de activiteit door kan gaan.

De herfst- en winterwandeling zijn respectievelijk op 19 september en 19 december 2024. Meer informatie over activiteiten staat op de website www.ivn.nl/geldrop.

activiteit:	seniorenwandeling 'De zomer'
doelgroep:	ouderen
datum:	donderdag 20 juni, 14 – 15 uur
locatie:	Kasteelpark Geldrop, start bij natuurinformatiecentrum De Paardestal
kosten:	geen
organisator:	IVN Geldrop
bijzonderheden:	na afloop gelegenheid tot samen een drankje, op eigen kosten
inlichtingen:	Hettie van der Heijden, Lucy van den Berg

Shared dining Gijzenrooi 1 juni

Een groepje betrokken en enthousiaste vrijwilligers wil graag eens iets anders uitproberen: shared dining. Op die manier hopen zij weer andere mensen uit de wijk te leren kennen. Niets brengt mensen zo goed samen als lekker eten, proeven, delen. Laura, Quirine, Rowenna en Mark zijn enthousiast. En ik heb vorig jaar een international geïnterviewd, Aida, die vertelde dat zij daar ervaring mee had. We besluiten er samen voor te gaan, we gaan het gewoon uitproberen.

Aida ontwerpt de flyer, in het Engels en in het Nederlands, met aanmelding via een QR-code of per e-mail. Frank maakt speciaal een apart e-mailadres aan, Jorien biedt aan om die flyer te laten drukken en zodra die klaar is zullen we flyereren in de wijk. Iedereen neemt een paar straten voor zijn/haar rekening, kinderen helpen heel enthousiast mee. Aanmelden kan tot 18 mei.

Als we op 16 mei bij elkaar komen om te kijken hoe de stand van zaken is zijn we blij verrast: maar

liefst veertig volwassenen hebben zich aangemeld en ze brengen ook nog eens zevenentwintig kinderen mee. En er zitten veel internationale namen tussen. Wow.

Gelukkig hebben we inmiddels als bewonersvereniging vijftig klapstoeltjes aangeschaft, die staan keurig opgestapeld in de garage van Carla. En bij Steunpunt De Jaguar kunnen we voor een vriendenprijs straks tafels huren. We zullen Joost vragen of hij voor muziek kan zorgen.

De mensen die zich aangemeld hebben krijgen straks een mail met 'instructies': maak ongeveer zoveel als je zelf zou eten als je met twee of vier personen komt, geef aan hoe je gerecht heet en maak er een briefje bij waarop de ingrediënten staan. We zijn allemaal heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Nu maar hopen dat we op 1 juni een dag zonder regen hebben.

Wordt in ieder geval vervolgd.

Greetje Heijmans

De zomerwandeling van woensdag 17 april

Hoewel het weer redelijk is verward, zijn de zomerwandelingen weer gewoon gestart. Het is droog als we op pad gaan, maar dan komt er een donkere wolk aan. Het gaat zelfs hagelen en de paraplu's hebben het zwaar, desondanks wandelen we gewoon gezellig verder met elkaar.

Vier mannen en twee vrouwen, moeten zich door de hagel en wind douwen. De paden zijn nauwelijks nog te begaan, maar we laten ons hierdoor niet uit het veld slaan.

De hagel ligt als sneeuw op de grond verspreid. De plassen worden met nog meer water verblijd. Sterke armen helpen mij over de plassen heen. Met de wandelgroep ben je nooit alleen...

Een uitdagende en bijzondere tocht hebben we gedaan. Moe, maar voldaan ben ik daarna huiswaarts gegaan.

Ineke Frankenmolen



Paaseieren zoeken met de paashaas

Gezellig paaseieren zoeken in het bos met de paashaas. Op 24 maart bezochten heel veel kinderen en ouders deze vrolijke paasactiviteit. Om 10.00 uur werd iedereen verzameld bij het Buurtven om samen met de paashaas een wandeling te maken naar de bosgordel bij het Hasselven. Ondanks de vele regen was de paashaas eer in geslaagd om een minder modderige plek te vinden. Gelukkig bleef het ook lange tijd droog, zodat de oudere kinderen aan de ene kant van het bos de eieren konden zoeken en de jonge kinderen aan de andere kant. Zo was er voor iedere speurneus wel een ei te vinden. Deze mochten ze dan inleveren en ze kregen een lootje om een leuke prijs te winnen. Uiteindelijk is er voor ieder kind een lekker drankje, een chocolade-eitje of ander snoepje en een leuk presentje als aandenken. Super bedankt aan alle organisatoren, vrijwilligers, bezoekers en de paashaas voor deze leuke en drukbezochte paasactiviteit. Hopelijk mogen we volgend jaar weer met jullie meezoeken!



Gijzenrooi



in lentetooi!



Gezocht: Vrijwilliger WordPress Website lay-outer!

Heb jij passie voor WordPress en wil je je vaardigheden inzetten voor een goed doel? Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger om ons te helpen met de content van onze website gijzenrooi.nl!

Wat ga je doen?

Onderhoud en updates: Zorg ervoor dat onze WordPress-website altijd up-to-date en gebruiksvriendelijk is.

Contentbeheer:

Plaats nieuwe content en werk bestaande pagina's bij. Technische ondersteuning: Los kleine problemen op en optimaliseer de prestaties van de website, in samenwerking met de webmaster.

Wat vragen wij?

Ervaring met WordPress.

Basiskennis van HTML en CSS.

Oog voor detail en een probleemoplossende instelling.

Stuur even een berichtje naar communicatie@gijzenrooi.nl als je iets bij wil dragen aan ons mooie Gijzenrooi.



Winter 2024

Regen

Regen, regen
op alle wegen
kletsen en petsen
van stralen, die
brengen en halen
geen zon doet
verzengen
regen, regen
storm allerwegen
wind op de keien
gespetter van water
gekletter, geklater
botsen en klotsen
gegeselde takken
grind gepolijst
sombert en grijs
gestuit en onstuitbaar
regen, regen, regen

Kees van Vessem



De Dommel (4)

Het wemelt van de beekjes en stroompjes in het rijk van de 120 km lange Dommel. Hun vaak mooie namen prijken op talloze bruggetjes. In de vorige Zegjes kwamen er al een aantal langs. Dit keer de Buulder Aa.



Buulder Aa (tussen Maarheeze en Leende, parallel aan de A2)



Groote Aa (aan de Nieuwendijk in Heeze)

De Buulder Aa ontspringt ten oosten van Hamont, zoals zoveel andere beekjes in België, loopt langs Budel (vandaar de naam) en langs kasteeltje of villa Cranendonck om uiteindelijk bij Leende in de Strijper Aa uit te monden. Samen gaan die twee verder als Groote Aa. Langs de Buulder Aa liggen verschillende natuurgebieden en sinds 2012 wordt ook hier door meanderen (het aanbrengen van bochten) beekherstel uitgevoerd.

Dat Ad en Alice Wonders enthousiaste wandelaars zijn blijkt wel uit hun eerdere reactie op mijn vraag om foto's van bruggetjes in te sturen. Tijdens hun wandeling langs het Brabantse Vennenpad kwamen ze dit bijzondere exemplaar tegen bij de Ahrendfabriek in St. Oedenrode. Er staat geen naam op, maar geloof me, het gaat wel over de Dommel.



Kasteeltje Cranendonck (vlakbij Soerendonck)

Komt u ook over een bruggetje, liefst met naambordje? Stuur een foto ervan (met korte beschrijving en

locatie) naar p.meurichy@chello.nl. Plaatsing in het volgende Zegje.

Paul de Meurichy



Over de Dommel (St. Oedenrode)



Biodiversiteit op z'n mooist!